

### **Kasseibijters**

*Inwoners van Assenede staan bekend als 'Kasseibijters'. Assenede was lange tijd een rijke gemeente die zich bij de aanleg van haar wegen kasseien kon veroorloven. Dat gaf veel meer status dan aardewegen. Maar om zoveel mogelijk wegen te kunnen aanleggen, maakte men de kasseiwegen vaak heel smal. Daarom werd soms smalend verteld dat ze in Assenede een kassei in twee zouden bijten om meer wegen te kunnen aanleggen. De geuzennaam 'Kasseibijters' was geboren. Wist je trouwens dat je bij Kaasmakerijhoeve 'Het Houtland' echt in een 'Kasseiken' kan bijten? Het kaasje is één van onze vele lekkere streekproducten.*

### **Carnaval**

*Assenede is en blijft de carnavalsgemeente bij uitstek in het Meetjesland. De traditie om in de vastenperiode carnaval te vieren gaat meer dan 100 jaar terug. Hoogtepunt is steevast de jaarlijkse carnavalstoet die ooit dienst deed als extramurale activiteit van de wereldtentoonstelling in 1958. Carnaval is in Assenede meer dan zomaar feestvieren. Destijds moet er iets in het leidingwater gezeten hebben, vandaag stroomt het door ons aderen.*

### **Populaire krekken**

*Assenede ligt al eeuwenlang op de vloedlijn tussen land en zee en kreeg geregeld af te rekenen met zware overstromingen. Het resultaat is dat de natuur hier de mooiste krekken van het Meetjesland boetseerde. Mis zeker de Doornendijkstraat in Assenede niet. Aan de ene zijde blinkt als een rimpelloze spiegel de Rode Geul, aan de andere kant strekt de Grote Geul zich uit. Verderop ligt de Bodemloze Put, een restant van de dijkdoorbraak van 1808. Wijlen Koning Boudewijn kwam hier graag vissen en rockgod Luc De Vos liet hier zelfs zijn eerste communiefoto's nemen. 't Is maar dat je het weet.*

### **Romeo en Julia van de Nederlandse taal (Diederik)**

*Onze bekendste inwoner is Diederik van Assenede, schrijver van Floris ende Blancefloer. Het eerste, mooiste en meest ontroerende liefdesverhaal van de Nederlandse literatuur. Floris ende Blancefloer vertelt het verhaal van een christen meisje dat verliefd wordt op een moslimprins. Brandend actueel en misschien wel de inspiratiebron voor de grote William Shakespeare toen hij zijn Romeo en Julia schreef. Zonder twijfel één van de belangrijkste werken binnen de Nederlandse literatuur.*

### **Kasteelheren**

*Assenede is een gemeente van kasteelheren. Wist je dat er in de Kasteelstraat, op de plek waar nu het gemeentehuis staat, tussen de 13<sup>de</sup> en 15<sup>de</sup> eeuw een kasteel stond zo groot als het Prinsenhof in Gent. Ene Andries Andries was er kasteelheer en was belangrijk voor de inpoldering van Assenede.*

## **Belleman**

*Met inwoner Jan De Smet heeft Assenede nog een echte Belleman. Op de wekelijkse dinsdagmarkt of bij officiële gebeurtenissen en feesten klingelt Jan met zijn bel en laat hij zijn luide stem horen om het nieuws van de dag te verspreiden. Ook het gemeentelijk informatieblad kreeg de toepasselijke naam 'de Belleman'.*